

Arven efter Fidel Castro er en inspiration i vor kamp.

I anledning af Fidel Castros død vil Danmarks Kommunistiske Parti udtrykke sin fortsatte solidaritet med Cuba og med det cubanske folks kamp for at udvikle socialismen i deres land. Selv om meddelelsen om Fidels død ikke var uventet, berører den os alle. Fidel skilte vandene. For os, der kæmper for fred, frihed og socialisme, var han en stadig inspiration. For verdens imperialistiske kræfter, var han en fjende, som de gjorde alt for at bekæmpe, også ved direkte attentater på hans liv.

Historien har allerede frikendt ham for hans kamp mod Batistas diktatur. Historien vil også frikende ham for de uhyrlige anklager, som hans fjender gennem tiderne har rettet mod ham.

Vi ser Fidel som den fremmeste repræsentant for cubanernes kamp, først mod diktaturet og derefter for at opbygge en stat, der reelt er udtryk for folkets vilje, for opbygningen af det socialistiske samfund.

Fidel og med ham Cuba skal også anerkendes for deres aldrig svigtende solidaritet med folk, der kæmper for deres frihed og selvbestemmelse, for deres støtte til udviklingen i andre lande, uanset det har været med opbygning af sundhedsvæsen eller opbygning af undervisningsvæsen. Mange lande kan takke Cuba for sådan uvurderlig hjælp.

Fidel og Cuba har også stået i spidsen for at samle såvel de latinamerikanske lande som de alliancefri lande i verden, så de står stærkere overfor de imperialistiske magter, der forsøger at dominere verden. Denne indsats har været med til at sikre, at verden er et tryggere sted end det ellers har været.

Vi er sikre på, at Cuba vil vise, at arven efter Fidel Castro er styrkelse af kampen for at udvikle det socialistiske samfund og styrke kampen mod imperialismen. Såvel i sorgen over Fidels død som i den videre kamp for fred og socialisme vil Danmarks Kommunistiske Parti solidarisk stå sammen med den cubanske befolkning.

Æret være Fidel Castros minde

For Danmarks Kommunistiske Parti
Bjarne Rasmussen
International sekretær